

## Fællesrådet for Latinerkvarteret, Ø-gadekvarteret og Nørre Stenbro

### Høringssvar vedr. Aktivt Medborgerskabspolitik:

Den foreslåede 'politik for aktivt medborgerskab' indeholder gode intentioner og ideer om inddragelse af borgerne. Men vi savner beskrivelse af en politik for reel borgerindflydelse og beskrivelse af de redskaber og veje man vil følge i en sådan politik. Uden *reel* indflydelse og uden redskaber forbliver medborgerskabspolitikken kønne ord. Vi spørger: Er kommunen villig til konkret at dele magten over planlægningen med borgerne, f. eks. lægge flere afgørelser ud til bydelene? Bliver værdien af byens planlægning bedre gennem borgerinddragelse? Hvis der svares ja til spørgsmålet skal de pæne intentioner følges op af handleplaner.

I Fællesrådet har vi særligt haft fokus på afsnittet der omhandler styrkelse af lokalsamfundene og fællesskaberne. En forudsætning for at fællesskaber kan udfolde sig lokalt er, at rammerne for det er til stede. Der skal være mødesteder, inden- og udendørs arealer som beboerhuse og grønne gårde, en folkeskole i lokalområdet, børne- og kulturinstitutioner, butikker, cafeer mm. Skal aktivt borgerskab udvikles og trives kræver det, at der i byplanlægningen arbejdes med plads til mødesteder.

Ligeledes har Fællesrådet med særlig interesse læst afsnittet om byudvikling, hvor det foreslås, at høringer erstattes af en dialog mellem borgere og kommunen tidligt i planlægningsforløbet. Hvis vi som borgere skal bevare energien og tage aktivt del i planlægningen kræver det ikke blot "tidlig dialog" og "mulighed" for påvirkning. Det kræver at kommunen giver **reel indflydelse** på planlægningen. Kommunens politik skal være at borgernes deltagelse og indflydelse er uundværlig i kommunens planlægning – som skrevet står. Planlægning må ikke kunne finde sted uden aktiv deltagelse af dem planerne vedrører. For at højne kvaliteten i kommunens planlægning og for at styrke det aktive borgerskab i en levende by. Embedsfolk og politikere skal lytte til borgernes visioner og indspil, ikke kun til bygherrer og developere.

Det er Fællesrådets stærke ønske at kommuneplanens rammer ikke kan tilsidesættes til fordel for spekulative byggeprojekter, på bekostning af lys, luft, grønt, fælles arealer og fælleshuse i bydelene. Det betyder at planer og politikker skal sikre fri- og fællesarealer, f. eks. så målsætningen om byfortætning følger retningslinjer, der gavner og udvikler lokalområderne.